

05.06.2018 kl. 05:45

En særlig klub for dem, der kan stå på vandet

Store drømme bliver født på Stilling Sø, der er den eneste sø i Østjylland med anlæg til vandski. Her fylder en unik klub snart 60 år.



"Wake Flip Back" hedder det trick, som Max Wase har øvet sig på et år. Han er medlem af Skanderborg Vandski Klub, der holder til på Stilling Sø. Foto: Mikkel Berg Pedersen

[Natur Skanderborg Unikt i Østjylland](#)
Anne Sofie Hyldedal Folkmann

I denne serie fortæller vi en række historier, som er helt enestående. Og det er de, fordi de kun kan skrives med afsæt i et sted her i Østjylland. Og fordi det, de handler om, er helt unikt. En serie om ting, mennesker, steder, fænomener og andet, som er helt unikke. Fra nutid, fortid og fri- og arbejdstid.

»Ja tak!« råber Max Wase. Han ligger i det 23 grader varme søvand og svømmer rundt. Udmeldingen betyder, at han er klar, og hans træner trykker derfor gashåndtaget frem. På få sekunder går båden fra 0 til 49 km/t. Med hjælp fra linen bliver Max Wase hurtigt trukket op af bølgen, så man kan se det vandskiboard, han har fastspændt til fødderne.

”Unikt i Østjylland” er en serie, hvor JP Aarhus besøger særlige steder og mennesker. Denne gang er avisen med på Stilling Sø, der er den eneste sø i det østjyske med et anlæg til vandski. Her holder Skanderborg Vandski Klub til. Den ældste klub for vandski i Østjylland, der har avlet både Danmarks mestre, nordiske mestre og Europamestre.



Max Wase har deltaget i flere konkurrencer og drømmer om at blive Danmarks bedste i en kombineret disciplin af hop, tricks og slalom. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Drømmen om DM-guld

16-årige Max Wase er ved at afslutte folkeskolen, inden han til august begynder på efterskole. Men når tiden ikke går med lektier, og vejret tillader det, så trækker han i vådragten og hopper på vandet.

»Ambitionen er at blive danmarksmester. Og fortsætte med at stå på vandski, selvom jeg begynder på gymnasiet. Rigtig mange stopper, når de begynder i gym. Men det vil jeg ikke,« lyder det fra Max Wase, inden han går i vandet.

Interessen for sporten opstod, da han som lille var med sin mor, der også står på vandski. Og som otteårig blev han første gang spændt bag på en båd på Stilling Sø. Siden da har han deltaget i flere konkurrencer, og sidste år vandt han bl.a. to bronzemedaljer ved DM i henholdsvis ”hop” og ”trick”. Nu er hans lillebror også begyndt.

*Stilling Sø er virkelig et smukt sted at stå. Et af de smukkeste steder i Danmark
Max Wase, 16 år og vandskiløber*

»For mange er det faktisk en familiesport, hvor man hygger og bruger noget tid sammen på vandet,« lyder det fra Max Wases træner, Jesper Schmidt. Han er desuden formand i klubben, der har været drevet af frivillige, siden den blev til i 1959. I øjeblikket har klubben aktive medlemmer i alderen 12-76 år. Jesper Schmidt har også ofte sin egen familie med, og hans søn begyndte allerede som femårig. Selv stod 54-årige

Jesper Schmidt første gang på vandski for næsten 40 år siden, og han har opnået det, som Max Wase drømmer om. Bare i 2017 vandt han to guld- og en sølvmedalje ved danmarksmesterskaberne. Udover en masse guld ved DM har han bl.a. vundet tre nordiske mesterskaber og en sjetteplads ved EM i slalom. Men det er ikke nok. Som den unge løber har Jesper Schmidt også høje ambitioner for fremtiden:

»Jeg bliver ved, så længe jeg kan. Så hvis jeg bliver 100 år, vil jeg gerne deltage i verdensmesterskaberne i USA for aldersgruppen over 90 år.«



54-årige Jesper Schmidt har stået på vandski i næsten 40 år. Han er uddannet træner og har vundet et utal af konkurrencer. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Fra Stilling til San Diego

Det er primært tre discipliner, som vandskiløberne beskæftiger sig med på Stilling Sø. Trick, slalom og hop. Midt på søen er en 259 meter lang slalombane, som båden suser igennem, mens Max Wase forsøger at slå buer om bøjerne med 50 km/t. Parallelt med slalombanen er et hop, hvor der øves spring. 25 meter kan Max Wase springe, mens Jesper Schmidt tager 35 meter. Trickdisciplinen bliver øvet langs slalomanlægget. Max Wase har i et år øvet sig på et særligt trick, som kun to i landet kan. Et "flip" bliver det kaldt, og det går ud på, at man skal vende 360 grader rundt i luften og lande på boardet igen. Det er endnu ikke lykkedes, men han regner med, at det sker inden længe.

Første gang at en vandskiløber fra Skanderborg Vandski Klub stod på Stilling Sø var tilbage i år 1960 – et år efter klubbens tilblivelse. Dengang hed den Marselisborg Vandski Klub. Nogle år senere fik familien Grabowski, der var vilde med vandsporten, gennemført servitutter, der gør det muligt at stå på Stilling Sø den dag i dag. Det kræver nemlig særlige tilladelser, som ingen andre søer i Østjylland har. Og ifølge Max Vase er den østjyske plet da også noget særligt.



16-årige Max Wase står kun på et ski. Det er ifølge hans træner væsentligt sværere, end når man skal holde balancen på to ski. Det giver også bedre point til konkurrencerne. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Stilling Sø er virkelig et smukt sted at stå. Et af de smukkeste steder i Danmark,« lyder fra Max Wase, mens hans træner nikker.

»Ja, når vejret er godt, er det også Danmarks bedste sø at stå på vandski,« tilføjer Jesper Schmidt.

Alligevel drømmer Max Wase om at drage væk og opleve sporten på fremmede søer. Drømmen om guld er født på Stilling Sø, og nu skal den vokse sig stor i udlandet. For to måneder siden var han på vandskiskole i USA, hvor han fik undervisning af nogle af verdens bedste. Det har givet ham motivation for mere.

»Jeg vil rigtig gerne til San Diego og have job, når jeg en gang er færdig på universitetet. De har mange gode vandskiparker og gode skoler,« fortæller Max Wase. En fornuftig plan, mener Jesper Schmidt, som har fortrudt, at han ikke selv udlevede den amerikanske drøm.

»Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke tog af sted. Mange kombinerer vandski med college, og det skulle jeg have gjort. For man må ikke flytte derover for sent, hvis man vil blive rigtig god,« forklarer han. I dag træner Jesper Schmidt tre gange i ugen i sommerperioden. Sådan er aftalen med hustruen derhjemme.

»Ellers er der dagbøder,« griner Jesper Schmidt, der forsøger at komme af sted tiere nu, hvor vejret arter sig.

Fortsætter solen med at skinne over Stilling Sø, er Jesper Schmidt og Max Wase da heller ikke i tvivl om, hvad sommeren skal gå med.